



Midweek met KBO Kring Veldhoven:



Maandag 18 september heeft een touringcar van "Boerhof reizen" op drie plaatsen in Veldhoven KBO leden opgehaald, om samen naar Gaasterland te vertrekken. Na een stop bij Merefelt, Sele en als laatst het Rundgraafpark aan de Houtwal, zijn we om halftwaalf ongeveer, met zestig leden van KBO Veldhoven naar Friesland vertrokken. Zo rond twee uur in de middag zaten we in het "Wapen van Ens" aan een lekkere kop koffie met gebak. Na de koffie ging de reis verder naar hotel Gaasterland. Daar aangekomen werden we

ontvangen met een welkomstdrankje en hartelijk welkom geheten door de hoteleigenaar. Iedereen kreeg de kamersleutel en intussen waren de koffers al bij de kamers geplaatst. Er was nog even tijd over om de mooie bosrijke omgeving te verkennen. Zo tegen zes uur stond voor ons een heerlijk dinerbuffet klaar. Na genoten te hebben van het lekkere eten was er een mooi optreden van de volkdansgroep "De Tjonger". De authentieke kleding uit Friesland werd met mooie muziek en klassieke dansjes uitvoerig getoond. Ook originele sieraden ontbraken niet aan het geheel. Moe en voldaan ging ieder zijn kamer opzoeken voor een welverdiende nachtrust.

Op dinsdag 19 september konden we de dag beginnen met een uitgebreid ontbijtbuffet. Hier werd al door iedereen zijn tevredenheid geuit over de mooie ruime kamers die men had gekregen. Om tien uur vertrokken we met zijn allen naar Joure. Hier gingen we op bezoek bij het "Museum Joure". Bij aankomst stond voor ons de koffie klaar met een lekker stuk Friese oranjekoek. Bij het museum werd de gehele geschiedenis getoond van Egbert Douwe, de grondlegger van het bedrijf "Douwe Egberts". Het ging er echter niet alleen over koffie en thee. Er werden prachtige stoeltjesklokken getoond ook was er zilver- en goudsmeedwerk te zien. Tevens was er nog een originele woning met bedstee en complete inrichting te zien. Na bezoek aan het museum, werd in Joure het lunchpakketje genuttigd, dat in de ochtend door iedereen zelf in het hotel was samengesteld.

Na de lunch was het tijd om naar de opstapplaats van de rondvaartboot te vertrekken. Vanaf twee uur in de middag hadden we een prachtige rondvaart over het Friese water vanuit Joure. Op de boot werd ons allen nog een gratis consumptie aangeboden. Half vijf in de middag werden we weer met de bus opgehaald en naar ons hotel gebracht.

Om zes uur zaten we weer aan het dinerbuffet waar volop keus was uit diverse warme en koude gerechten.

Om acht uur 's avonds was er een voorstelling van twee vissersvrouwen. Deze dames vertelden volksverhalen en anekdotes met de nodige humor en spanning. De verhalen waren uit de periode van voor de aanleg van de afsluitdijk.

Woensdag 20 september begon de dag weer met een heerlijk ontbijtbuffet. Iedereen kon weer voor in de middag zelf een lunchpakketje samenstellen om mee te nemen naar het Zeehondencentrum. Vandaag ging onze reis naar Pieterburen waar we een bezoek hebben gebracht aan het Zeehondencentrum. Bij aankomst werden we ontvangen met een kopje koffie en een lekker stuk gebak. We werden in drie groepen gedeeld waarna elke groep een

rondleiding kreeg door het gehele zeehondencentrum. Zeer interessant om te zien en te horen wat daar allemaal voor de zeehonden wordt gedaan. Ook een prachtig gezicht natuurlijk om de vele aanwezige zeehondjes van dichtbij te kunnen aanschouwen.

Half vijf ongeveer kwam de bus ons weer ophalen voor onze terugtocht naar het hotel. Na weer lekker te hebben genoten van ons driegangen dinerbuffet was er deze avond een bingo georganiseerd. Er waren ongeveer 25 prijzen te winnen, allen als aandenken aan Friesland.

Ook deze dag weer afgesloten naar ieders tevredenheid en de kamer weer opgezocht.

Op donderdag 21 september kon de ochtend vrij worden ingevuld. Fijn om bijvoorbeeld in de omgeving te wandelen, een prachtige bosrijke omgeving. Sommige hadden zelfs de moeite genomen om even naar het IJsselmeer te wandelen, op drie kilometer van het hotel lag een mooi klif aan het IJsselmeer. Onze reizigers waren in twee groepen gedeeld om deze ochtend een rondrit door Gaasterland met een toeristentreintje mogelijk te maken. Ook hieraan heeft bijna iedereen deelgenomen. In de middag ging de reis met de bus naar Surhuisterveen. Hier gingen we de museumboerderij van Ot en Sien bezoeken. Na wederom een ontvangst met koffie en heerlijke appeltaart werd er op een gezellige leerzame manier uitgelegd hoe en waarom het museum was opgericht. Er was een kruidenierswinkeltje, een dokterspraktijk, een klaslokaatje en nog veel meer te bezichtigen. Ook was er de mogelijkheid om Oud Hollandse spelletjes te spelen, waar ook gretig gebruik van werd gemaakt.

Na het museumbezoek ging de reis weer terug naar het hotel voor ons avonddiner. Om acht uur 's avonds begon de muziekkavond met Erica. Zij speelde prachtige en voor iedereen herkenbare muziek. Iedereen genoot ook hiervan weer met volle teugen. Er werd gedanst en ook een Brabantse polonaise bleef niet uit. Om elf uur in de avond was ook deze dag weer voorbij en voor iedereen gezellig verlopen.

Vrijdag 22 september was dan weer de dag van vertrek naar huis. De kamersleutel moest weer worden ingeleverd en de bagage weer in de bus geladen. Door de hoteleigenaresse en het personeel werden we uitgezwaaid. Na een korte koffiestop onderweg kwamen we rond één uur in de middag aan bij "Bezoekerscentrum Toterfout". Hier hebben we nog van een lekkere boerenlunch genoten, met zelfs nog zult voor op het brood. Ook lagen er kroketjes klaar. Na afloop van de lunch was er voor iedereen nog een ijsje en daarna zat het er echt op. De bus is naar de drie uitstapplaatsen gereden om iedereen weer veilig en dik tevreden naar huis te brengen.



Voor foto's van deze geslaagde activiteit zie de website: www.KBO-Kringveldhoven.nl

ActiviteitenCommissie KBO Kring Veldhoven, Theo Tuijtelaars.